



CAROLINE
AF JGG
LAS

NÄÄL

01. JAG VAR EN AV DOM 02.15

Vår historia blir allt längre
Och vår framtid kortas ner
Jag önskar att nån sagt nåt då
För då hade vi vetat mer

Att det faktiskt hördes
Att det snackades skit
Bakom ryggen

Att en dålig självbild
Gjorde det svårt
Att säga nej

Jag var en av dom
Jag var en av dom
Jag var en av dom
Kommer du ihåg mig

När löven stod i grönska
Önska jag att dom trilla av
Att tiden gick lite fortare
Hela livet på en dag

Att få känna vinden i ryggen
Som aldrig falnade
Som aldrig dog

Att få säga orden
Som var ens egna
Å att nån förstod

Jag var en av dom.....

Och jag undrar vilken film som
projiceras på din ögonlock när du
sover
Var du bödeln eller offret, som låg
där med kniven mot din hals

Jag var en av dom..

02. DU ÄR VACKER 04.28

Du är rädd som fan
Med gitarren i din hand
Du öppnar aldrig dörren
När jag knacker på

Du säger du är klen och svag
Men jag säger du är bra
Du har bara inte sett det
Du letar bara fel

En triumferande seger
Kan du vinna här
Skit i sminket
Du är bra som du är

Du e vacker – Så vacker
Vacker vacker – Men din tanke e ful
Du e vacker – Så vacker
Jag vill ju egentligen vara som du

Du har tröttnat på dig själv
Och det uttryck som du har
Du vill pissa på din konst
Och bränna dina svar

Jag borde leda dig till till spegeln
Och sätta svärdet i din hand
Du väljer själv vad du vill se
En mus eller en man

En triumferande....

Du e vacker...

03. PÅ EN GRUSVÄG 03.09

Jag tar en grusväg genom livet
Den är fylld med stora hål
Jag har skavsår på mina fötter
Men jag kan inte sitta still
Jag trampar snett och vinglar till
Men gud han sa
Det är bra

Hey hey hey
Jag skiter i detaljerna
Då känns blåsorna jag har
Mycket lättare att ta
På min grusväg
Genom livet

Jag och skuggorna om natten
En ensam herde utan flock
Här har jag aldrig varit
Så en karta vore bra
För då vet jag var jag ska

Men gud han sa...

Jag kan blanda mig ur leken
Och försvinna för gott
Jag kan bränna söndagssteken
Ta en semester som är lång
Och svepa helan på en gång.

Men gud han sa
Inte bra
Hey hey hey
Nu är ju du så nära
Det fattas bra lite grann
Sen är det rakt fram
På din Grusväg
Genom livet

04. TROR DU PÅ MIG 03.53

Om man muddrar där man står
Så får man ta det som man får
Man ser saker ligga och flyta
När skiten kommer upp till ytan

Tror du på mig
Tror du på mig

När tanken växer och är stor
Så vet jag inte var den bor
Jag har svårt att hitta orden
Dom ligger långt nere i jorden

Tror du på mig
Tror du på mig

Där som floder runnit fram
Och hittat vägar som den kan
Där har det plötsligt torkat ut
Ja där har vattnet tagit slut

Tror du på mig
Tror du på mig

Fråga inte vad jag vill
Innan bedövningen slår till
Försöker hitta röda tråden
Som jag spunnit genom åren

Där som floder runnit fram
Och hittat vägar som den kan
Där har det plötsligt torkat ut
Ja där har vattnet tagit slut

Du kanske tänker att den man
Som du sa ja till han försvann
Men jag är fortfarande här
Ja jag är fortfarande här

Tror du på mig
Tror du på mig...

05. JAG GÖR DET FÖR MIN EGEN SKULL 03.31

Ett säreget djur
Instängd i en bur
Ja de 'e jag

En egen art
Som jag inte valt
Ja de 'e jag

Jag dansar för min egen skull
Och jag skiter i vad ni tycker
Ja, jag gör det för min egen skull
Jag sjunger för min egen skull
Och jag skiter i vad ni tycker

Ja, jag gör det för min egen skull

I en bar
Med ett glas
Lämnar hälften kvar när jag går
Ja de 'e jag

Å Gud
Jag hör ljud
E 'dom här – Ska dom hämta
mig nu
Snälla låt mig va

Jag dansar....

I en skog
Långt från hem
Med en fel kalibrerad kompass
Ja de 'e jag

Å gud
Jag hör ljud
E 'dom här – Ska dom hämta
mig nu
Snälla låt mig va

Jag dansar...

06. HIMLEN LJUGER ALDRIG 03.50

När klockorna ringer - Ja tiden
är slagen
Ett nytt bord e dukat – De e fest
Om grannarna klagar – Bjud dom
till bordet
Ge dom att äta – Som din gåst

Himlen ljuger aldrig
Nej Nej Nej
Inte för dig
Himlen ljuger aldrig
Nej Nej Nej
Aldrig för dig

Där går en guru - Han trampar i
glöden
Ett nytt litet mantra – Ska vi ha
Som säger att vitt bröd – Leder
till döden
Vi kan bli sjuka – Det var vad han sa

Himlen.....

En man hör inte sången – Men kan
ändå dansa
Och han har gjort så – I många år
Han följer samma stigar – Och där
växer blommor
Han vårdar dom ömt – Där han går

Himlen....

07. NÅVÅL 02.35

Jag kan inte hjälpa att jag ser ut
så här
Och att min röst är hes för det är
sån jag är
Och fråga inte vad jag tycker om dig
Om svaret jag ger dig inte passar sig

Och när jag pratar med gud vet jag
att han förstår
Han sa håll dig till mig, jag följer
vägen du går

Så fråga inte vad jag tycker om dig
Om svaret jag ger dig inte passar
sig

Jag kan inte hjälpa att jag ser ut
så här
Och att min röst är hes för det är
sån jag är
Och fråga inte vad jag tycker om dig
Om svaret jag ger dig inte passar sig



TVÅ SMÅ FÅGLAR OCH VI

08. TILL EN BROR 03.58

Min grej – Din grej
Vår grej
Kan aldrig tas ifrån oss
Du och jag

En strand – En lång lång strand
Mjuk som mjöl
Vi kan röra den med handen
Du och jag

Jag tänker på dig ofta
Ett hjärta hårdas man blir van
Jag sa jag ville se dig mera
Jag var ledsen och du sa:

Min grej – Din grej
Vår grej
Kan aldrig tas ifrån oss
Du och jag

I ett träd – Det var högt
Två små fåglar och vi,
Skulle flyga ut i världen
Långt långt borta

Jag tänker på dig ofta
Du är min enda bror
Trots att du är mycket mindre än jag
Är du så klok i dina ord

Min grej – Din grej
Vår grej
Kan aldrig tas ifrån oss
Du och jag

09. KOSTA VAD DET VILL 02.29

Håkan känner ingen sorg
För han e trygg i Göteborg

Ett liv på gatan, där sitter en sån
Rasister skallar ut med dom

Vänder inte om
Vänd er inte om
Fortsätt bara framåt

Vänd er inte om
Se inte åt dom
Fortsätt bara framåt

Kosta, kosta vad det vill
Kosta, kosta vad det vill
Bara jag mår bra
Kom dansa med mig
Bara jag mår bra
Kom dansa med mig

Ett brev har postats i Helsingborg
Några rader skrivna om hjärtesorg

En ren har slaktats i Arjeplog
Den ska säljas dyrt på en stock-
holmskrog

Och i Västerås, protesterar dom
De är nånting om nåt nedlägg-
ningshot

Vänd er inte om
Tänk inte på dom
Fortsätt bara framåt

Kosta....

10. HUR GICK DET SEN 04.53

Jag lyssnar, du hade nåt på tungan
Du sa du ville inte förråda dig själv
En tanke fram och två tillbaka

Du att du ska ta tag i det där
Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Hur gick det sen
Jag bara, jag bara undrar

Du kunde väcka mig mitt i natten
Jag hörde ljud, jag hörde skratt
Men du var ledsen
Jag sa,vill du ha gift att dö
Eller drömmar att leva
Du sa, drömmar är till för dom med
stängda ögon

Efter första klunken var jag din
bästa vän
Men i morgon samma sak igen

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Hur gick det sen
Jag bara, jag bara undrar

Den sista kvällen innan du skulle
resa
Med biljetten i fickan, och du lovade
mig
Att du ska inte hoppa av, du ska
fram till målet
Det har du sagt så många gånger
förut

Som när solen gör sitt ärevarv
Sken du upp och plötsligt blev du
stark

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Hur gick det sen
Jag bara, jag bara undrar

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Jag bara undrar.....

11. EN NY DAG IMORGON 02.58

Jag lyssnar, du hade nåt på tungan
Du sa du ville inte förråda dig själv
En tanke fram och två tillbaka
Du att du ska ta tag i det där

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Hur gick det sen
Jag bara, jag bara undrar

Du kunde väcka mig mitt i natten
Jag hörde ljud, jag hörde skratt
Men du var ledsen
Jag sa,vill du ha gift att dö
Eller drömmar att leva
Du sa, drömmar är till för dom med
stängda ögon

Efter första klunken var jag din
bästa vän
Men i morgon samma sak igen

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Hur gick det sen
Jag bara, jag bara undrar

Den sista kvällen innan du skulle
resa
Med biljetten i fickan, och du lovade
mig
Att du ska inte hoppa av, du ska
fram till målet
Det har du sagt så många gånger
förut

Som när solen gör sitt ärevarv
Sken du upp och plötsligt blev du
stark

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Hur gick det sen
Jag bara, jag bara undrar

Hur gick det sen
Jag bara undrar
Jag bara undrar
Jag bara undrar.....

VÄNDER
ER
TÄNK
INTE
OM
FRAMÅT

PÅ
DOM
FÖR
SÄLL
BARA

FRAMÅT

JAG VAR EN AV DOM

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr, pedal steel
Sven Lindvall: Bas
Andreas Dahlbäck: Trummor
Mikael Fall: Munspel
Caroline af Ugglas: Sång

DU ÄR VACKER

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr, Piano
Sven Lindvall: Bas, Kör
Johan Håkansson: Trummor, Kör
Heinz Liljedahl: Gitarr, Kör
Otis Liljedahl: Kör
Caroline af Ugglas: Sång

PÅ EN GRUSVÄG

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr, mandolin, percussion
Johan Lindström: Gitarr, percussion
Sven Lindvall: Bas, percussion
Andreas Dahlbäck: Trummor, percussion
Heinz Liljedahl, Percussion, kör
Caroline af Ugglas: Sång

TROR DU PÅ MIG

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr, piano
Sven Lindvall: Bas
Andreas Dahlbäck: Trummor
Caroline af Ugglas: Sång

JAG GÖR DET FÖR MIN EGEN SKULL

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Sven Lindvall: Bas
Andreas Dahlbäck: Trummor
Mikael Fall: Munspel
Caroline af Ugglas: Sång

HIMLEN LJUGER ALDRIG

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr
Sven Lindvall: Bas
Mikael Fall: Munspel
Caroline af Ugglas: Sång

NÄVÄL

Svensk text. Caroline af Ugglas & Heinz

Liljedahl Orig. Titel: Oh well.

Text/Musik. Peter Green

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr
Sven Lindvall: Bas
Johan Håkansson: Trummor
Caroline af Ugglas: Sång

TILL EN BROR

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr, orgel
Sven Lindvall: Bas
Andreas Dahlbäck: Trummor
Caroline af Ugglas: Sång

KOSTA VAD DET VILL

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr
Sven Lindvall: Bas
Andreas Dahlbäck: Trummor
Mikael Fall: Munspel
Caroline af Ugglas: Sång

HUR GICK DET SEN

Text/Musik. Heinz Liljedahl

Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Gitarr, pedal steel
Sven Lindvall: Bas
Andreas Dahlbäck: Trummor
Caroline af Ugglas: Sång

EN NY DAG I MÖRGON

Text: Caroline af Ugglas

Musik: Heinz Liljedahl
Mattias Thorell: Gitarr
Johan Lindström: Pedal steel
Sven Lindvall: Bastuba
Mikael Fall: Munspel
Andreas Dahlbäck: Trummor
Caroline af Ugglas: Sång

FÖRLAG: Sony/Atv Music Publishing

JAG ÄR EN CLOWN: ©Irving Music/
Deerwood Music/Universal Music
Publishing Group

NÄVÄL: Palan Music Publishing/BMG
Rights Management (UK) Ltd

INSPELAD av Sven Lindvall i Strawberry
studio. Andreas Dahlbäck i Durango re-
cording. Sven Lindvall & Heinz Liljedahl
i Siloton studio.

MIXAD av Simon Nordberg i Studio
Ingrid

MASTRAD av Kristoffer Stannow i
Cosmos Mastering

PRODUCERAD av Caroline af Ugglas &
Heinz Liljedahl

FOTO: Kristofer Lönnå/Agent Franke

OMSLAG: Gabriella Agnér/lilla-gubben.se

www.carolineafugglas.se